

# Πανελλήνια Συνάντηση Κλάδου Μεγάλων Οδηγών

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:



17-19 Απριλίου 2015

Κυψέλη, Αθήνα



## Η Συνάντηση

### Στόχος

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενεργών πολιτών αξιοποιώντας, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας δομές της εκάστοτε κοινότητας μαζί με τους εφήβους. Σήμερα, κοινότητά μας: η Κυψέλη.

Πρόκειται για μια τριήμερη συνάντηση εφήβων (14-18 ετών) και νέων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συνεργαζόμενοι με τις δημοτικές αρχές, φορείς, οργανώσεις και μεμονωμένους πολίτες οραματίζονται, δημιουργούν, υλοποιούν κοινωφελείς δράσεις κοινωνικού, διαπολιτισμικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού περιεχομένου. Το αποτέλεσμα – πέραν του απτού – είναι το σημαντικό βίωμα εφήβων και κατοίκων (ανεξαρτήτως ηλικίας): να εργάζονται πλάι-πλάι, εθελοντικά και με πάθος για τον τόπο τους αλληλεπιδρώντας σε ένα πλαίσιο –σχεδόν– ιδανικής δημοκρατίας.



### Κεντρική Ιδέα

Σήμερα, θα βγω από το σπίτι, και θα τα κάνω όλα από την αρχή: από την πλατεία. Και συ το ίδιο μου πες. Θα αποφασίσουμε από κοινού πού θα πάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Θα συγκεντρώσουμε εκεί τα υλικά, θα έχει και κόσμος –πάντα έχει– θα τους φωνάξουμε να 'ρθουν και κείνοι. Και θα έρθουν –πάντα έρχονται, σα να το περιμένουν χρόνια. Θα οργανωθούμε όλοι μαζί γνωστοί με αγνώστους, όλοι πολίτες άλλωστε. Θα είμαστε πολλοί, ούτε που θα προλάβω να μετρήσω πόσοι, θα

δουλέψουμε έως ότου, το κουράγιο μας εξαντληθεί πολλές φορές, οι μπογιές μας τελειώσουν πολλές φορές, ο κύκλος τυλίξει την πλατεία πολλές φορές, χαθεί το σήμερα και ανυπομονείς να έρθει το αύριο. Για να συνεχίσουμε. Χαμογελάω ήδη, πολύ. Τι στέκεσαι; Ποιος θα δώσει το σύνθημα;

Πλατεία και πάμε!

Στην Κυψέλη, Μεγάλοι Οδηγοί, Ναυτοδηγοί, Στελέχη, πολίτες από όλη την Ελλάδα σε μια πόλη με ανθρώπους από όλον τον κόσμο.

**1\* Πλατεία:** η αρχή, το κέντρο –κυριολεκτικά και μεταφορικά– κάθε πόλης. Δημιουργείται πάντα, τυπικά ή άτυπα, καλύπτοντας την ανάγκη των ανθρώπων να συναντιούνται, να γνωρίζονται, να μοιράζονται, να αντιδρούν.

**2\* Κυψέλη:** Η πόλη στην πόλη της Αθήνας. Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, ένας δυναμικός αστικός χώρος που κατόρθωσε να χωρέσει και να στηρίξει την ακμή του αστικού πολιτισμού. Σήμερα, πάντα επίκαιρη, αγκαλιάζει την πολυπολιτισμικότητα.

## Δράσεις

**1) Θέατρο Δρόμου.** Η γειτονιά μας, χώρος έκφρασης και συμμετοχής. Ακολουθώντας την φιλοσοφία του street art επιδιώκουμε την ανάπτυξη μιας δυναμικής επικοινωνίας

και καλλιτεχνικής συμμετοχής. Αξιοποιούμε τον δημόσιο χώρο ως κυρίαρχη σκηνογραφία και ως χώρο συνεύρεσης και ζύμωσης με ένα πολυάριθμο και πολυποικίλο κοινό πάνω σε θέματα που αφορούν όλους. Πάμε, λοιπόν. Στον δρόμο το θέατρο γίνεται

πιο έντονο, πιο ανθρώπινο. Πρωταγωνιστές σε κάθε μικρή πρόζα: Κάτοικοι, περαστικοί, Οδηγοί! Ραντεβού στο μικρό θεατράκι της Φωκίωνος Νέγρη.

Σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

**2) Στο βάθος κήπος.** Αναξιοποίητοι δημόσιοι χώροι, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, αναζητούν δέντρα, λεμονιές, βασιλικούς, γιασεμί, παγκάκια, φροντίδα. Έτσι, η πόλη μας γίνεται πιο ανθρώπινη. Σχεδιάζουμε, αρπάζουμε τσάπες, σκάβουμε, φυτεύουμε, ποτίζουμε, φτιάχνουμε παγκάκια και κάδους. Η γειτονιά, ο συλλογικός μας κήπος. Το βλέπεις;

*Σε συνεργασία με την Ομάδα Urban Farmers of Athens.*

**3) Κουζίνα Αλληλεγγύης.** Μαγειρεύοντας για 500 άτομα, βάζουμε όλη μας την τέχνη. Στο κέντρο της Κυψέλης στήνουμε τα καζάνια μας, γελάμε καθαρίζοντας κρεμμύδια, ανάβουμε τα φλόγιστρα, τρώμε όλοι μαζί, επικοινωνούμε και οι 500 γύρω από το τραπέζι. Έτσι έρχεται η όρεξη... και η ελπίδα.

*Σε συνεργασία με την Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος Ανθρώπος».*

**4) Editorial Κυψέλη.** Η Κυψέλη στο προσκήνιο: Ρεπορτάζ προοπτικής, φωτογραφική μηχανή, μολύβι και χαρτί. Γράφουμε το editorial του περιοδικού «Σχεδιά» για το τεύχος του Ιουνίου. Ανυπομονούμε να έρθει το καλοκαίρι.

*Σε συνεργασία με το Περιοδικό Δρόμου «Σχεδιά».*

**5) Αόρατες Διαδρομές.** Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιηγήσεων της ΜΚΟ «Διογένης» στο κέντρο της Αθήνας με οδηγούς (νυν και πρώην) άστεγους συμπολίτες μας. Άλλωστε, στους δρόμους, και σήμερα και πάντα, θα συναντήσει κανείς την ανθρωπιά. Θα το ζήσουμε, θα το αναλύσουμε, θα το αποτυπώσουμε δημοσιογραφικά. Share the experience, για να γίνει βίωμα όλων.

*Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Διογένης».*

**6) Γίνε Εμπυχωτής.** Σίγουρα έχεις δει τους πωλητές της «Σχεδιάς» σε κάποιο σημείο της πόλης ή κάτι έχεις ακούσει για αυτούς. Γινόμαστε εθελοντές παρέχοντας υποστήριξη, ενθάρρυνση των πωλητών στα σημεία πώλησης καθώς και ανεφοδιασμό τους με περιοδικά.

*Σε συνεργασία με το Περιοδικό Δρόμου «Σχεδιά».*

**7) Το σχολείο... αλλιώς.** Μας προβληματίζει η όψη των σχολείων μας. Θα μπορούσαν να είναι πιο φωτεινά, πιο θελκτικά, να έχουν περισσότερο χρώμα και ζωντάνια. Να είναι η όψη επιλογή των μαθητών. Ε, θα γίνουν. Ιδέες, σχέδια, τεχνοτροπίες, πινέλα, σπρέι, μπογιές σε έναν τεράστιο καμβά, τον τοίχο του σχολείου ΜΑΣ.

*Σε συνεργασία με το 15ο και το 6ο Γυμνάσιο Αθηνών.*

**8) Κόκκινο Κουμπί.** Ερευνες γίνονται συνέχεια και όλες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι βιώνουν την μοναξιά σε μεγαλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του πληθυσμού. Είναι μόνοι τους

ακόμα και σε στιγμές που κάποιον έχουν –πραγματικά– ανάγκη. Όμως, πια δεν είναι μόνοι. Έχουν εμάς ως «κόκκινα κουμπιά», που θα τους κάνουμε να νιώσουν διαφορετικά, θα τους χαμογελάσουμε, θα τους δώσουμε τα φάρμακά τους και η μέρα τους έτσι απλά θα γίνει μοναδική.

*Σε συνεργασία με το Κοινωνιολογικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεϊδιοποίησης και Βοήθειας στο σπίτι «Γραμμή Ζωής»*

**9) Φακός σε διπλή εστίαση.** Η Κυψέλη είναι μια από τις πιο ιστορικές συνοικίες της Αθήνας. Στήνουμε έκθεση φωτογραφίας του τότε (ασπρόμαυρη αποκάλυψη του παλιού αριστοκρατικού χαρακτήρα της) και του τώρα (φωτογραφίες της σύγχρονης, της νέας ομορφιάς της). Η Δημοτική αγορά της Κυψέλης, το εκθετήριο. Πόσο συμβολικό.

*Σε συνεργασία με την Κίνηση Δημοτών Κυψέλης, την Ομάδα «Η Κυψέλη μας» και την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης.*

**10) Μέντορες και κυνηγοί.** Η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων, το ίδιο και το παιχνίδι. Στήνουμε ένα παιχνίδι θησαυρού στο Πεδίο του Άρεως και παίζουμε μαζί με παιδιά των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Χρειάζονται πολλά χέρια για να μετρήσουν τις εθνικότητες που θα ψάχνουν τον θησαυρό. Ακόμη σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βιωματικό παιχνίδι για την αξία της γνώσης και της μάθησης. Κάθε Μεγάλος Οδηγός, για λίγο... μέντορας ενός παιδιού.

*Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ένα Παιδί, ένας κόσμος».*

**11) Αντέχεις το διαφορετικό;** Παρατηρούμε τις πλατείες. Μια κοινωνία πολυπολιτισμική και για πολλούς άλλους λόγους σύνθετη. Ποια είναι η άποψη των κατοίκων για τη διαφορετικότητα; Τους απασχολούν τα θέματα ισότητας; Ποια θα ήταν η αντίδρασή τους αν έβλεπαν ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων; Ξεχωρίζουν οι απαντήσεις των μεταναστών κατοίκων; Μιλάμε με τους κατοίκους, διεξάγουμε έρευνα που θα αξιοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων (6η Δημοτική κοινότητα) και πληθώρα κοινωνικών οργανώσεων. Στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα, άμεσα διαθέσιμα online με survey monkey. Εμείς πάντως, αγαπάμε το διαφορετικό. Βασικά, το επιδιώκουμε.

*Σε συνεργασία με τον Ευάγγελο Κοσμάτα, ψυχολόγο του Σωφρονιστικού Ιδρύματος Κορυδαλλού.*

**12) Ανακαινίζεται.** Οδός Νικάνορος: πεζόδρομος / “κυψέλη” παιδιών και νέων, ανάμεσα σε πολυκατοικίες και το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων την Κυψέλη. Θέλουμε να κάνουμε τον συλλογικό μας χώρο πιο όμορφο, να θέλουμε να τον διατηρούμε καθαρό: παγκάκια, κάγκελα, φυτά, λουλούδια, παρτέρια, φωτισμός και άλλα πολλά. Σκληρή δουλειά.

*Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την 6η Δημοτική Κοινότητα.*

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που σκοπό έχει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων, κοριτσιών και αγοριών, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες, φορείς δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου.

Ο σκοπός επιτυγχάνεται με σύγχρονα παιδαγωγικά και δημιουργικά προγράμματα που βασίζονται στους άξονες: Προσωπική Ανάπτυξη, Κοινωνική Συμμετοχή και Ζωή στη Φύση.

Σήμερα λειτουργούν 89 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών με περισσότερους από 1.000 Μεγάλους Οδηγούς (έφηβοι, ηλικίας 14-18 ετών) και 220 Στελέχη (ενήλικα μέλη).

Στόχος του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του εφήβου μέσα από τη ζωή του στην Ομάδα, ώστε να γίνει Ενεργός Πολίτης.

Η Κοινωνική Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για τις Κατασκηνώσεις του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών, που διοργανώνονται κάθε χρόνο σε διάφορα χωριά της ελληνικής υπαίθρου και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στοχεύει στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών για Ανάπτυξη της εκάστοτε Κοινότητας και μετά την ολοκλήρωση της δράσης μας από τους ίδιους τους κατοίκους, οι οποίοι και αναλαμβάνουν να τη συνεχίσουν.



Υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων