

#140 | ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΪΟΣ 2011

γοργοχελίδονο



ΜΥΡΙΣΕ, Ανοιξη!

Η εκδρομή του Λάκη Κουτλίτση

Να σου συστηθώ, είμαι ο Λάκης ο κουτάλας της Αϊλίας. Όχι όμως ένας απλός κουτάλας, αλλά φίλος. Με παίρνει πάντα μαζί της! Είμαι ο αγαπημένος της Αϊλίας!

Αϊλία θα πάρω απόρρητη Βλίκα! Θα καταφέρει να κρυφτεί μέσα στην κούτα της!

τελευταία φορά κάναμε διανυκτέρευση στην Εστία! Ξέρετε η Αϊλία, είναι Πουλι σαν εσάς. Χαίρομαι τόσο πολύ, θα δω και τα άλλα παιδιά. Μη έχετε να σας τους γνωρίσω!

Αυτός είναι ο Τάκης και αυτή η Αϊντα είναι φίλοι της Αϊλίας. Τους αρέσει να κάνουν πράγματα μαζί. Αϊλίων γρίφους, παίζουν, διαβάζουν τραγούδια και τι δεν κάνουν σας λέω!

Λάκη κοίταξε το βιβλίο που θα πάρω αύριο μαζί μου. Θα χαρούν να υμνάσω ότι θα το διαβάσουμε!

Έχει ένα σωρό πράγματα μέσα. Με και παλιές ιστορίες! Αιχμηρικά Όμορφες ιστορίες για το βράδυ και τραγούδια. Ανυπομονώ για αύριο!

Το φάκο μην ξεχάσω! Ακρίβης ο Λάκης και έστρωσε διακριτικά το φάκο, προς το μέρος της Αϊλίας που μαζεύει ακόμα πράγματα.

- Παι να θυμάμαι...
- 5 πράγματα υνόνασαο
 - υπόστρωμα
 - αλλαδιά ρούχα
 - πυτζάμες
 - είδη προσωπικής υγιεινής
 - φακά...



ZZZZZZ και το πρωί η Αϊλία...



και τα Πουλιά μαζεύτηκαν για να ξεκινήσουν την εκδρομή τους... και διέσχισαν την πόλη... και το λεωφορείο κυλούσε στους δρόμους... και ανέβηκαν στο βουνό...



φτάσαμε!! φτάσαμε!! κατεβαίνουμε!!!

Σεγιά Πουλιά! Ήρεμα!

Σίγουρα θα περάσουμε καταπληκτικά!

Ελάτε να παίξουμε!

Αυτοσχέδιο Επιτραπέζιο Παιχνίδι

με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια,

από 1ο & 2ο Σμήνος Καλαμάτας!
(Εργαστήριο με αφορμή το Πρόγραμμα Χρονιάς: «Η Χώρα του Παιχνιδιού»)



Τι θα χρειαστείς:

- Χαρτόκουτο
- Πινέλα
- Χρώματα
- Χαρτόνι κάνσον
- Χρωματιστά A4 κομμένα σε τετραγωνάκια
- Διπλόκαρφα
- Κόλλα
- Πιόνια (έτοιμα ή από πηλό)
- Φωτοτυπία της «Χώρας του Παιχνιδιού»
- Φαντασία και διάθεση!!!

Τρόπος κατασκευής:

1. Φτιάξε το ταμπλό κόβοντας τη μεγάλη επιφάνεια του χαρτόκουτου. Βάψε το ταμπλό στο χρώμα που προτιμάς.
2. Κόλλησε τα τετραγωνάκια του A4 στο ταμπλό, σχηματίζοντας την πορεία του παιχνιδιού, χωρίς να ξεχάσεις το τετραγωνάκι της αφετηρίας. Στα τετράγωνα που θέλεις, γράψε οδηγίες σχετικές με τα παραδοσιακά παιχνίδια, π.χ «έχασες στα μήλα, πήγαινε πίσω 3 τετράγωνα.»

3. Κόλλησε τη «Χώρα του Παιχνιδιού» στο σημείο τερματισμού.

Αντί για ζάρι, φτιάξε ένα τροχό με αριθμούς:

*Πάρε ένα μικρό τετράγωνο κομμάτι από χαρτόκουτο (βαμμένο).

*Κόψε ένα κάνσον σε στρογγυλό σχήμα και χώρισέ το σε 6 φέτες (σαν πίτσα!). Σε κάθε κομμάτι γράψε τους αριθμούς από το 1 ως το 6.
*Από χαρτόνι φτιάξε ένα δείκτη - βελάκι και ένωσέ το με διπλόκαρφο με το στρογγυλό και με το τετράγωνο χαρτόνι.

Έτοιμο το επιτραπέζιο! Το μόνο που χρειάζεσαι είναι τα πιόνια και τους φίλους σου για να ξεκινήσει το παιχνίδι!

Καλή διασκέδαση!!!



Τα 7 σκαλοπάτια



1. Συγγενής της σαύρας που ζει και στο νερό!
2. Ιπτάμενο μικρό θηλαστικό που κυκλοφορεί τη νύχτα!
3. Ζει στα δέντρα και έχει φουντωτή ουρά!
4. Τρελαίνεται για μέλι!
5. Πρωταγωνιστεί σε πολλούς μύθους του Αισώπου!
6. Τρέχει σαν τον άνεμο!
7. Κάθε χρόνο αλλάζει δέρμα!

Ζώα, φυτά και παιχνίδια ανακατεύτηκαν!!

Με οδηγό τον αριθμό των γραμμάτων κάθε λέξης, προσπάθησε να τις τοποθετήσεις σωστά. Στο τέλος, βάλε στη σωστή σειρά τα πράσινα γράμματα για να βρεις ένα μελωδικό μας φίλο!

13 γράμματα: ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ

11 γράμματα: ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

9 γράμματα: ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ

8 γράμματα: ΠΟΔΗΛΑΤΟ,
ΑΡΚΟΥΔΟΣ, ΜΑΝΙΤΑΡΙ,

7 γράμματα: ΖΑΡΚΑΔΙ, ΤΣΑΚΑΛΙ,
ΝΤΟΜΙΝΟ

6 γράμματα: ΠΑΤΙΝΙ, ΛΕΑΙΝΑ,
ΣΒΟΥΡΑ, ΑΛΕΠΟΥ, ΜΑΪΜΟΥ, ΠΙΟ-
ΝΙΑ, ΟΡΤΥΚΙ, ΦΙΔΑΚΙ

5 γράμματα: ΝΤΑΜΑ, ΜΠΑΛΑ,
ΛΥΚΟΣ, ΣΑΥΡΑ, ΕΛΑΦΙ, ΠΕΥΚΟ,
ΑΛΟΓΟ, ΛΑΓΟΣ, ΣΚΑΚΙ

4 γράμματα: ΓΑΤΑ, ΟΡΚΑ, ΖΑΡΙ



Η ζωή στο Σμήνος!

Βόλτα στις παραδόσεις μας!!



Την **Καθαρά Δευτέρα**, ο ουρανός απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, γεμίζει με πολύχρωμα «πουλιά», τους **χαρταετούς!**

Η κατασκευή του χαρταετού λέγεται ότι έχει ρίζες στις χώρες της Ανατολής. Από εκεί τον έφεραν στη Δύση εξερευνητές που επέστρεψαν από τα ταξίδια τους. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πετούσαν τον χαρταετό και ονειρεύονταν να πετάξουν κι εκείνοι σαν πουλιά.

Εκτός όμως από παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, ο χαρταετός ήταν σημαντικό εργαλείο για τις επιστήμες και τις μεταφορές.

Όπως κι αν τον δείτε, ο χαρταετός έχει κάνει το ταξίδι του σε ολόκληρο τον κόσμο!

Στην Ελλάδα ο χαρταετός, κάνει την εμφάνισή του στους ουρανούς την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας. Την ημέρα αυτή, μικροί και μεγάλοι ξεχύνονται στην εξοχή για να γιορτάσουν τα «**Κούλουμα**», να φάνε τη **λαγάνα** (άζυμο ψωμί που φτιάχνεται μόνο αυτή τη μέρα) και να πετάξουν τον χαρταετό. Κι εκείνοι καμαρώνουν, πολύγωνοι ή σε σχήμα σαίτας, βαμμένοι με τα πιο έντονα χρώματα, με μικρές ή μεγαλύτερες ουρές. Κι από τη γη όλοι ανυπομονούν πότε θα έρθει η σειρά τους να κρατήσουν την καλούμπα για να οδηγήσουν τον χαρταετό ακόμα πιο ψηλά στον ουρανό ώσπου να γίνει μια τόσο δα μικρή κουκιδίτσα!!

Η Καθαρά Δευτέρα, εκτός από ημέρα του χαρταετού, είναι και η ημέρα που ξεκινά η νηστεία που θα κρατήσει για 40 ημέρες μέχρι να έρθει το Πάσχα. Η περίοδος αυτή λέγεται **Μεγάλη Σαρακοστή** και αποτελείται από 7 εβδομάδες! Τα παλιά τα χρόνια όμως, που δεν είχαν τα σημερινά ημερολόγια για να μετρούν τις 40 ημέρες της νηστείας, έφτιαχναν ένα μετρητάρι, την **Κυρά-Σαρακοστή!** Η Κυρά-Σαρακοστή είναι καλόγρια ζωγραφισμένη σε χαρτί ή ζυμωμένη με ψωμί στο ίδιο πάντα σχήμα. Με βλέφαρα χαμηλωμένα, και το στόμα της υπομονετικά κλειστό με το μαντίλι της, γιατί «κρατά τη νηστεία». Τα χέρια της είναι σταυρωμένα σε στάση προσευχής και τα πόδια της είναι επιτά, ένα για κάθε εβδομάδα της Σαρακοστής!

Κάθε Σάββατο ένα-ένα τα παιδιά του σπιτιού έκοβαν από ένα πόδι έως ότου μείνει το τελευταίο πόδι της Μεγάλης Εβδομάδας. Το τελευταίο πόδι το έκοβαν το **Μεγάλο Σάββατο**, το τύλιγαν σε μικρό μπαλάκι και το έβαζαν στο ψωμί της **Ανάστασης**. Αφού κοβόταν και μοιραζόταν το ψωμί σε φέτες σε όλα τα μέλη της οικογένειας στο πασχαλινό τραπέζι, ο πιο χαρούμενος ήταν εκείνος που έβρισκε στη δική του φέτα το τελευταίο πόδι της Κυρά-Σαρακοστής!

Φέτος την Καθαρά Δευτέρα, έχεις τους δικούς σου λόγους να γιορτάσεις όπως ποτέ ξανά! Γιατί τώρα ξέρεις περισσότερα για τη μέρα αυτή! Φτιάξε λοιπόν το δικό σου μετρητάρι ή τον δικό σου χαρταετό, βάλε τέχνη πολλή και άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη να σε οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σίγουρα θα χαρείς με τις δημιουργίες σου. Ακόμα καλύτερα, μοιράσου την ιδέα με τα Πουλιά της Φωλιάς σου και ζητήστε από το Σοφό Πουλί να σας βοηθήσει με την κατασκευή σας, κατά την ώρα της συγκέντρωσης. Αν μάλιστα κατασκευάσετε χαρταετούς, μπορείτε όλοι μαζί να πετάξετε τα πολύχρωμα δημιουργήματά σας, για να ολοκληρώσετε με έναν πολύ χαρούμενο τρόπο, όλη αυτή την διασκεδαστική εμπειρία, το μικρό αυτό ταξίδι στο χρόνο και τη διαδρομή από τη γνώση στην δημιουργία.



Η δική μας Φωλιά!

« Στο φανταστικό σπίτι του Αη Βασίλη βρέθηκαν τα Πουλιά του 1ου Σμήνου Χαλκίδας! Στις 29 και 30 Δεκεμβρίου του 2010, ήταν εκεί για να βοηθήσουν τον αρχηγό των Ξωτικών Φρέν να βρει την χαμένη παντόφλα του Αη Βασίλη και όλοι μαζί τα κατάφεραν! »



« Το 1ο Σμήνος Χαλκίδας στο κάστρο του Καράμπαμπα! »

Αν μπορούσες να φτιάξεις έναν άλλο πλανήτη σαν τη Γη, τι θα έβαζες επάνω του και πώς φαντάζεσαι τη ζωή εκεί;
(Β' ΛΕΩΝΑΣ: «Με φαντασία και μυαλό» σελ.144, Βήμα Δ6)

«Εγώ στον πλανήτη μου θα δημιουργούσα όμορφες γραφικές χειτονίες με μονοκατοικίες με ολάνθιστες αυλές. Οι άνθρωποι θα είχαν ίσα δικαιώματα και τα σπέρμα τους θα ήταν πλήρως εξοπλισμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των γονέων αλλά και των παιδιών τους. Σε κάθε χειτονία θα υπήρχαν μεγάλα πάρκα και πλατείες εξοπλισμένα με παιδικές χαρές, συντριβάνια, παγκοτράπεζα για φαγητό και ξεκούραση. Επίσης θα έρθαχνα χώρους αναψυχής που θα είχαν θέατρο, κινηματογράφο, ωδείο, γυμναστήρια. Τα σχολεία θα διαρκούσαν ως τις 15:00 για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν εκεί τα μαθήματά τους, τα αγγλικά τους και γενικά τις ξένες γλώσσες τους με τη βοήθεια ενός δασκάλου και δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια. Τα αμάξια θα κινούνταν με ηλιακή ενέργεια όπως επίσης και κάθε είδους όχημα. Στον κόσμο μου τα κακοποιά στοιχεία δεν θα είχαν θέση γιατί όλοι θα είχαν δουλειά, χρήματα και αρκετά υλικά αγαθιά ώστε να ζουν άνετα, χωρίς να αναγκάζονται να βλέπουν τον άλλον για να περνούν αυτό καλά. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά θα ήθελα πολύ να αλλάξω τον κόσμο. Να τον βγάλω από το χυρλό σύννεφο και να τον τοποθετήσω σ' ένα λευκό, πασπαλισμένο με χρυσόσκονη και αγάπη.»
Μαρίνα Παναγιώτου, 2ο Σμήνος Χαλκίδας



Υ	Δ	Α	Υ	Ν	Α	Μ	Α	Υ	Α	Ζ
Υ	Υ	Ι	Ρ	Ε	Χ	Λ	Ν	Ζ		
Ζ	Υ	Ρ	Ι	Ι	Χ	Ε				
Υ	Α	Ο	Κ	Ρ	Ρ	Δ				
Λ	Ο	Υ	Α	Υ	Υ	Ε				
Σ	Σ	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ				
Ι	Α	Υ	Φ	Ζ						

Αγαπημένα μου Πουλιά,

Ανοίξτε το παράθυρο
και πάρτε μια βαθειά
ανάσα

.....μμμμμ.....

μύρισε άνοιξη,

όπως λέει και ο φίλος μου
το Γοργοελίδονο. Οι ημέρες μεγα-

λώνουν, ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο γλυ-
κός και μας παρακινεί να βγούμε έξω και να
αρχίσουμε τις εκδρομές!

Τώρα πια το κρύο δεν μας κρατάει κλεισμέ-
νους μέσα στο σπίτι. Βέβαια, κι εκεί ακόμα,
όλο το χειμώνα, δεν περνάμε άσχημα! Υπάρ-
χουν τόσα όμορφα πράγματα που μπορούν να
μας κρατήσουν παρέα. Παιχνίδια που ακονί-
ζουν το μυαλό, βιβλία που μας χαρίζουν βόλ-
τες σε κόσμους παραμυθένιους, αλλά και
στην παράδοση του τόπου μας, σε ήθη και
έθιμα που ξαναζωντανεύουν και μας γνωρί-
ζουν τη γοητεία του παρελθόντος.

Ήρθε όμως η άνοιξη!! Μέσα ή έξω, στο
σπίτι, στον κήπο, στη γειτονιά, στην πόλη,
στη φύση ας παρατηρήσουμε τον κόσμο
γύρω μας με ανανεωμένη διάθεση! Θα δούμε
πράγματα που έχουν πορεία μέσα στο χρόνο
και ίσως εμείς δεν τα έχουμε προσέξει όσο
πρέπει. Αλλά και καινούργιες μικρές και με-
γάλες εκπλήξεις μας περιμένουν σε
κάθε μας βήμα. Τι άραγε, μπορούμε
να ανακαλύψουμε μόνοι, αλλά και
παρέα με τους φίλους μας;
Η ομορφότερη, πιο χρωματιστή
και ευωδιαστή εποχή του χρό-
νου είναι μπροστά μας! Ας τη χα-
ρούμε, αφήνοντας τη φαντασία να
μας δώσει ώθηση για καινούριες, συναρπα-
στικές ανακαλύψεις!

*Με αγάπη,
Η Κουκουβάχια*

Σμήνος: 1ο Ξυλοκάστρου
Αριθμός Πουλιών: 25
Φωλιές: Παπαγάλοι, Σπουργίτια,
Περιστέρια, Χελιδόνια
Αγαπημένο τραγούδι: "Είσαι Πουλί"
Αγαπημένο παιχνίδι: "Μικροί
κύριοι - Μικρές κυρίες"
Συγκέντρωση: Σάββατο 4-6 μ.μ
Μας χαρακτηρίζουν: Το γέλιο,
ο αυθορμητισμός και η δημιουργι-
κότητα!!!

Διεύθυνση:
Ιωάννου Ιωάννου 65
...δίπλα από τον
Πευκιά,
το δάσος
μας!!



Επιμέλεια ύλης:

Μαίρη Καρρά, Πέγκυ Κόλλια, Ελισάβετ Κουλούκα, Χαρά Κωστοπούλου, Ριέττα Σκουρλή, Νάντια Χριστοδουλοπούλου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: vicky@tomopoulos.gr Εκτύπωση: ΕΠΟΨΙΣ